

HÜZZAM ŞARKI "SÖZ: NECİP MİR KELÂMOĞLU  
 - YÜZÜNDE SON TEBESSÜM BESTE: ETHEM DEMIRCAN  
 ~ GEL ~

DÜYEK  
 SÜRE. ♩ = 64

ARANAĞME

4/4 ♫

YÜZÜNDE SON TEBES SÜM Çİ GE GI -- SAZ -- SOLMA DAN

GEL -- SAZ -- SOLMADAN GEL--SAZ-- GEL -- SAZ --

GAMGÖNÜL SAĞLARI MA KONA GI MIH NE TİN MA MI SA BE YA FIR OL MADAN GEL

GEL GEL GEL GEL -- SAZ -- GEL -- SON

SAZ --

ILKAS KIM SOHÜMİ DIM -- SAZ -- TEKTESELLİM SIN BEHİM TEKTE SEL LIM

SIN BE NİM -- SAZ --

YÜZÜNDE SON TEBESSÜM ÇİGEĞİ SOLMADAN GEL  
 GAM, GÖNÜL KONAĞIMA MISAFİR OLmadan GEL  
 İLK ASKİM, SON ÜMİDIM, TEK TESELLİMSİN BENİM  
 SAĞLARIMA, MİHNETİN BEYAZI DOLmadan GEL

Zâlimler el vurup hep şimsir-i can-rübâya  
Kasdettiler ser-â-pâ evlât-i Mustafâ'ya  
Devrân olup müstâit ol kavm-i bî-hayâya  
Isâl olundu bî-dâd serhâdd-i intihâya  
Kimler eder tahammül yâ Rab bu ibtilâya  
Âmâc edip vücûdun bin nâvek-i kazâya  
Düstü Hüseyin atından sahra-yı, Kerbelâ'ya  
Cibril varıp haber ver Sultan-ı enbiyâ'ya

Cüp eyleyip beldâya mânend-i mevc-i tûfan  
Kestî-i Ehl-i beyî kilde sikest ü virân  
Maktûl olup ser-â-ser Ashab ü Âl-i Zîsân  
Yekta-rev oldu ol meh gün âfitâb-i râhsân  
Her yandan etti savlet huzîr-veş Yezidân  
Ser-tâ-be-pâ vücûdun zahmeyleyip kızıl kân  
Düstü Hüseyin atından sahra-yı, Kerbelâ'ya  
Cibril varıp haber ver Sultan-ı enbiyâ'ya

Ashâb-i Ali'nin hep kibâri vü sigâri  
Bir bir kulp önünde azm-i huzûr-i Bâri  
Dil-tong edip osusluk tâ arsa oldu sâri  
Ezvac-i tâhirâtu feryâd-i bî-kurare  
Her yüzeden etti tâzyik â'dâ o şehriyârc  
Âhir çıcup elinden dâmâz-i ihtiyârc  
Düstü Hüseyin atından sahra-yı, Kerbelâ'ya  
Cibril varıp haber ver Sultan-ı enbiyâ'ya

Yârân olup ser-â-pâ mest-i mey-i şahâdet  
Meydanda kaldi tenhâ ol mihr-i evc-i hâçet  
Bu hâl olup aduya vermeşe-i cesaret  
Etrafun aldu birden o kavm-i pür-dalâlet  
Yelmisiki yerinden mecrûh olup nihâyet  
Bundan ziyâde harbe Hak vermeyip icâzet  
Düstü Hüseyin atından sahra-yı, Kerbelâ'ya  
Cibril varıp haber ver Sultan-ı enbiyâ'ya

Ol şâh-i dil-penâhi tenhâ görünce düşman  
Etti hücum ü savlet siddetle her taraftan  
Bir hâle varde âhir zâhm-i hadeng-i âhen  
Mânend-i kasr-i Cennet cisminde oldu rûşen  
Envâ'-i yârelerden her cünibinde rezen  
Kâsum olup nihâyet bî-tâb harb ederken  
Düstü Hüseyin atından sahra-yı, Kerbelâ'ya  
Cibril varıp haber ver Sultan-ı enbiyâ'ya

Müsâ Kâzîm Pâsa  
(1803-1889)