

Rast makamında ve Renuel ikânde murâhib
Tamburi cümeni Difa'nın

[d. 44]

Za — n e — et me — me — y li
 Bu — gu — n ku — lu — t fu
 (la) Rend o d o d P

o — l gū li — o — li
 dü. n Ké ce fo dn

n ve fo — ye — ye di — r
 n ki na d p d o — i r

Bi — r di lo — ra — se — u dim a — m mo — ka — d di — ho — la —
 ga — ge — t a — la — a ma — n be — li

ya — ri men — hoy ca — nom mo — n hoy ca — nom

(ayn) Va — si — su — hi —

ne — ne — ne — si — ne —

Zan etme meyli ol gül-i âlin vefayedir
Bu günkü lutfu dünkü cefadan kinayedir
(Vasif) o şuh-i nevres ile ülşetin bu yıl
Erbab-ı aşka bir yeni çıkışma hikâyedir

Bir dilâra sevdim amma kaddi hâlâ
gayet âlâ aman beli yarımen hey canım

Bir Mülâhazâ

Tercüme-i hâli külliyatımızın 184 numaralı sayısına yazılan Tanbûri Numan Ağâ'nın bu eseri Kulekapı mevlevihanesi Şeyhi müsiki üstadlarımızdan Ataullah Efendi'den başka kimsede yok idi. Merhum bu mûrabbayı vakiyle meşhur Dede efendi'nin çıraklarından Uskûdarlı Hoca Vahip Efendi'den -kimseye meşk etmemek şartıyla- alabildiğini hikâyeye ederdi.

Ataullah Efendi'nin rakimil hurufa pek ziyade teveccühü olduğu halde Vahip Efendi'nin hayatında sözünde durmuş mükerrer ricalarına rağmen bu eserin notasını yazdırmamış idi; Nihayet Vahip Efendi'nin vefatından sonra ricamı is'af etmiş ve bu sayede cidden nadir ve kıymetli bir eser olan bu beste de mahvolmaktan kurtulmuştur.